

## Dapperheid en onderscheiding

**H**onderdduizenden mensen waren, in persoon of via de media, getuige van een bijzondere gebeurtenis. Op 29 mei 2009 werd kapitein Marco Kroon Ridder der Militaire Willems-Orde 4<sup>e</sup> klasse.

Kapitein Kroon van het Korps Commandotroepen werd door Koningin Beatrix geridderd tijdens een bijzondere ceremonie op het Binnenhof in Den Haag. Onder de aanwezigen waren de Prins van Oranje en zijn echtgenote, de premier, de minister van Defensie, de Commandant der Strijdkrachten, de commandanten van de Operationele Commando's, detachemen-

verleend. Zij werd ingesteld bij de wet van 30 april 1815, no. 5. De wet werd herzien op 30 april 1940. Tot 1940 werden 5.874 personen met deze orde gedecoreerd. Sinds 1940 werden nog 199 namen aan het register van de Militaire Willems-Orde toegevoegd, waarvan drie wegens de Korea-oorlog. Postuum werd de orde verleend aan luitenant-kolonel M.P.A. den Ouden en soldaat J.F. Ketting Olivier. De derde gedecoreerde uit de Korea-oorlog was kapitein J. Anemaet. De (voor)laatste twee ridderorden aan militairen werden verleend op 12 juli 1955. Het ging om de kapiteins J.H.C. Ulrici en T.E. Spier. Ulrici kreeg de onderscheiding voor zijn rol in het verzet en zijn optreden in Nederlands-Indië, Spier voor zijn optreden als militair in datzelfde land.

Dit jaar volgde kapitein Kroon. Marco Kroon werd op 15 juli 1970 geboren. Hij bewees zichzelf door de rangen: als marinier, als onderofficier bij de infanterie en bij het Korps Commandotroepen en later als officier bij dit Korps. Hij werd uitgezonden naar Noord-Irak en Cambodja, meerdere keren naar Bosnië-Herzegovina, opnieuw naar Irak en drie keer naar Afghanistan. De kapitein krijgt de onderscheiding voor zijn werk als pelotonscommandant tijdens operaties van de *Special Forces Task Force Viper* tijdens de uitzending naar Afghanistan in 2006. Tussen april en juli van dat jaar onderscheidde hij zich bij zes acties op het vlak van moed, beleid en trouw. Deels werkte hij daarbij nauw samen met Australische collega's en Amerikaanse Apaches en met een Amerikaans AC-130 *gunship*.

Kroon benadrukt steeds dat hij de onderscheiding draagt voor het hele peloton. Uit alles wat

Waar moed bewezen wordt  
is een dapperheids onderscheiding  
terecht aan de orde

ten van de krijgsmacht delen en een delegatie van de Australische commando-eenheid AUSSAS waarmee Kroon in Uruzgan heeft samengewerkt. Ook andere vertegenwoordigers van de regering en leden van het parlement woonden de plechtigheid bij. Er stond een vaandelgroep aangetreden van alle Nederlandse en buitenlandse eenheden die ooit de Militaire Willems-Orde ontvingen. Bijzondere gasten waren enkele Ridder's der Militaire Willems-Orde. Zes van de twaalf dragers van de onderscheiding waren door een broze gezondheid of anderszins niet in staat in persoon aanwezig te zijn.

Het was voor de eerste keer in ruim vijftig jaar dat een militair deze oudste en tegelijk hoogste Nederlandse dapperheids onderscheiding werd

hij zegt of wat er rond hem wordt geschreven spreekt een nuchter mens, een oprecht mens met een duidelijke eigen mening, een gedreven militair en een leider die hard is waar dat gevraagd wordt en zijn hart toont waar dat aan de orde is. Wij betuigen hem ons respect en in hem ook ons respect aan alle Nederlandse militairen en hun collega's die, waar ook ter wereld, bijdragen aan veiligheid en stabiliteit. Afghanistan laat zien dat die taak ook vechten omvat.

Op 29 juni 2009 vond voor de vijfde keer de Nederlandse Veteranendag plaats. Kapitein Kroon was bij de viering herkenbaar aanwezig, op een respectvolle en tegelijkertijd ongedwongen manier. Er waren veel detachementen en zij laten zien op hoeveel plaatsen militairen werden en worden ingezet. Eén detachement verdient speciale vermelding: de Draggers Militaire Dapperheidsonderscheidingen. Van deze vereniging kunnen militairen en burgers lid worden die zijn onderscheiden met de overige dapperheidsonderscheidingen die Nederland kent, namelijk de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste en het Vliegerkruis.

Er zijn meer dan 7.500 van deze onderscheidingen verleend, merendeels voor acties in de Tweede Wereldoorlog. Na de Korea-oorlog volgde de inzet in Nieuw-Guinea. Voor de strijd daar zijn dertig onderscheidingen toegekend. Daarna werd het min of meer 'stil'. De omstandigheden in Cambodja en later in Bosnië-Herzegovina leidden er pas weer toe dat dapperheid weer werd onderscheiden. Op 23 januari 2002 kreeg toenmalig korporaal der Mariniers D.A. Vonk een Bronzen Kruis

voor moedig en beleidvol optreden als VN-militair in Cambodja. Op dezelfde datum kregen majoor-vlieger M. Duivesteijn en een Amerikaanse collega het Vliegerkruis voor hun moedig optreden tijdens operatie *Allied Force*. Ook een twaalftal naar Irak en Afghanistan uitgezonden militairen werd het Kruis van Verdienste verleend.

Uit alles spreekt dat Marco Kroon  
een oprecht mens  
en een gedreven militair is

Kapitein Kroon krijgt de hoogste eer voor moed, beleid en trouw. Commandanten en collega's zijn zich bewust van het belang van dergelijke onderscheidingen. Naar verluidt heeft de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie diverse voordrachten in behandeling. Dat is een goede zaak. Daar waar moed bewezen wordt is een dergelijke onderscheiding immers terecht aan de orde. ■